

# REDAKTÖR <sup>HABER</sup>

AYLIK SİYASİ-GÜNCEL DERGİ / www.redaktorhaber.com / Ekim 2016 - Yıl: 1 / Sayı: 2

## “DÜNYA LİDERİ’Nİ ARIYOR



**HAIN DARBEGE DARBE  
VURAN KENT: ANTALYA**



**“FELSEFEMİZ  
HALKA HİZMET”**

**Mustafa Toruntay:  
Amacımız sosyal  
sendikacılık**



**DOĞU VE  
GÜNEYDOĞU’DA  
YILDIRIM HAREKAT**



**MHP LİDERİ  
BAHÇELİ’DEN  
BOMBA AÇIKLAMA**



## Anadolu'yu Türkleştiren en büyük Mutasavvıf **HOCA AHMED YESEVİ**



**H**oca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, UNESCO 2015 Ahmet Yesevi Yılı münasebetiyle Radikal Haber dergisine Anadolu'yu Anadolu yapan en büyük mutasavvıf Hoca Ahmet Yesevi'yi anlattı. İşte Prof. Dr. Musa Yıldız'dan Hoca Ahmet Yesevi'nin hayatı:

Ahmet Yesevi Kazakistan'ın Sayram kasabasında dünyaya gelmiştir. Dini ve tasavvufi eğitimini tamamlayarak bugünkü adıyla Türkiistan olan Yesevi şehrine yerleşti. Uzun yıllar halife maneviyatla irşat etti ve burada vefat etti. Babası İbrahim Şeyh Sayram ve çevresinde oturmuş bir süffüdür. Anne ve babasının küçük yaşlarda kaybeden Ahmed Yesevi bir süre Orta Asya'da Arslan Bab isimli şeyhin yanında dini ve tasavvufi eğitim gördü. O da vefat edince başka şehirlerde eğitimine devam etti. Ahmed Yesevi önemli ilim merkezlerinden olan İbaha'ya ya gitmiş ve burada Yusuf Hemedani'ye inzaiyap edecek oranın müridi olmuştur. Yusuf Hemedani'nin yanında eğitimini tamamladıktan sonra Abdülhalim Berdi, Hasan-ı Endaki'den sonra oranın üçüncü halifesi olmuştur. Manevi bir ıparetle Abdülhalim Gucdavani hazretlerine hilafeti devredip Yesevi döndü orada der gah kurmuş, insanları dini ve ahli'di yönden yetiştirmiştir. Ali Şir Nevaiyi tarafından "Şeyhü'l-meşeyh" olarak vasıflandırılmıştır. Şeyh Feridü'd-din-i Attar tarafından ise "Pir-i Türkiistan" lakabıyla vasıflandırılmıştır. Mevlana, Yunus Emre, Hacı Bektaş-ı Velî gibi mutasavvıflar üzerinde tesirleri olmuştur. Ahmet Yesevi'nin İbrahim isiminde bir oğlu olmuştur da ismi'di hayırlıdır vefat etmiştir. Yesevi'nin soyu Gevher isimli kızı sayesinde devam etmiştir. Türkiistan, Maveraünnehir ve Orta Asya da olduğu gibi Anadolu'da da kendilerinin Ahmed Yesevi'nin neslinden sayan pek çok tarîkî şahsiyet çıkmıştır. Semerkantlı Şeyh Zekeriyâ,

Üsküplü şîrî Atâ ve Evliya Çelebi bu isimlerden bazılarıdır. Arslan Bab, menkubeye göre, ashâbın önde gelenlerinden idi (Bâb şeyh demektir). Bu isimle sozulan bazı eselere Baba diye geçmiştir. Hz. Peygamber'in gazıklarından birinde ashâb-ı kiram açılarak peygamberin huzarına geldiler ve biraz istirahat ettiler. Hz. Peygamber'in dikisi üzerine Cebrâil Cennet'ten bir tabak hurma getirdi. Falot o hurmalardan bir tanesi yene düştü. Cebrâil dedi ki "Bu hurma sizin temmet-nizden Ahmed Yesevi adlı birinin kısmetidir". Her emanetin sâhibine verilmesi tabii olduğu için Hz. Peygamber ashâbından birini bu iş de vaziflendirmek istedi. Neticede hurmayı Arslan Bab'ın ağzına attı ve çok sonraları yazıyacak olan Ahmed Yesevi'nin terbiyesi ile meşgul olmasını söyledi. Dört yüz kırk yıl yaşayan Arslan Bab Yesevi'ye geldi ve vazifesini yerine getirdi.

Ahmed Yesevi hazretleri vâkıdlerini üçe ayırdı. Günün büyük bölümünde ibâdet ve zikirle meşgul olur-

du. İkinci kısmında talebelerine zâhiri ve bîhîni filmleri öğretirdi. Üçüncü bölümünde ise alan teri ile geçimini sağlamak üzere tabak kaşık ve keçpe yaparak bunları satardı. Bir rivayete göre, oram hâlden anlar bir ölümlü vardı. Bu ölümlü sırtına bir heybe asar, içine de yaptığı kaşık ve keçpeleri koyup Yesevi çarşısına salıverirdi. Kim kaşık ve keçpeden alırsa ücretini heyberinin gölünce bırakırdı. Mal alıp da ücretini vermeyen olursa, ölümlü o kimsenin peşini bulurdu, neyeye girse peşinden o da giderdi. Adam ücreti heybeye koymadıça o kimsenin yarından ayrıp başka yere gitmezdi. Alışam olunca da Ahmed Yesevi'nin evine gelirdi.

Hz. Peygamberin sünnetine bağlı insan olan Ahmed Yesevi Hz. Peygamber'in vefat yaşını düşünerek, rivayetlere göre 63 yaşına gelince, der gâhının altında küçük bir oda şeklinde çilehane yaptırmış ve ömrünün geri kalanını burada ibadetle ve telefiklerle geçirmiştir.



Prof. Dr. Musa YILDIZ

1967 yılında Samsun'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Samsun'da tamamladı. 1988 yılında Gazi Eğitim Fakültesi, Arap Dili Eğitimi Ana Bilim Dalından mezun oldu. Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde 1992 yılında Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra 1994'te Gazi Eğitim Fakültesi, Arap Dili Eğitimi Ana Bilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 1996 yılında Kahire Üniversitesi, Edebiyat Fakültesinde araştırmalarda bulundu. 1998 yılında Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsünde "Necib Mahfûz'un Sembolik Romanları" başlıklı tezyle doktora tamamladı. Aynı yıl öğretim görevlisi kadrosuna atandı. Gazi Eğitim Fakültesinde 2001 yılında yardımcı doçent ve 2002 yılında doçent oldu. 2003-2004 öğretim yılında Ürdün Üniversitesinde misafir öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2007 yılında profesörlük unvanına aldı. Nisan 2010-Kasım 2011 tarihleri arasında Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdür Yardımcılığı, Ağustos 2012-Eylül 2013 arasında Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü görevlerinde bulundu. Eylül 2013-Eylül 2014 arasında Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Türkiye tarafınan Rektörlüğü görevine atandı. Ocak 2015-Mayıs 2015 arasında Amerika'da bilimsel araştırmalarda bulundu. 11 Mayıs 2015 tarihinden bu yana Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini yürütmektedir. Arap dili eğitimi, Arap edebiyatı, eski Türk edebiyatı ve Türk kültürü tarihi alanlarında çok sayıda yayımları olan Prof. Dr. Musa Yıldız, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Kazak Türkçesi bilmektedir.